



Lionheart and the Orient Express Mystery

Op het moment dat ik dit stukje schrijf hebben we de eerste week Holiday Club al weer achter de rug. Het is haast niet voor te stellen hoe snel de tijd gaat.

Het lijkt nog maar pas geleden dat we begonnen met het maken van een nieuw Holiday Club programma.

We begonnen letterlijk met niets, daaruit kwam het idee naar voren om Lionheart een treinreis door Europa te laten maken. Hij had namelijk een Lion-reep-eet-wedstrijd gewonnen met als eerste prijs een ticket voor de Orient Express, een zeer luxe treinreis door Europa.

Tijdens de reis ontmoet Lionheart diverse mensen die de wereld hoog in aanzien heeft, omdat ze erg rijk, beroemd, machtig of erg slim zijn.

We hebben dat gebruikt om het contrast te laten zien tussen wat de wereld waardevol vindt en wat waardevol is in Gods ogen.

Bij elk van deze dingen hebben we de kinderen proberen mee te geven dat er niets mis is, met bijvoorbeeld rijk zijn, maar dat het belangrijk is hoe we hier mee omgaan. Zijn we bijvoorbeeld bereid om onze rijkdom te delen? Of zijn we zelfzuchtig en houden we alles voor onszelf? Elke dag eindigden we met een Bijbelvers waarin Jezus duidelijk maakte wat belangrijk is en wat niet.

Het was geweldig om het hele programma eindelijk met kinderen te kunnen doen, super om de reacties te horen en te zien. We kregen ook veel goede reacties van de helpers uit de kerk. Een van de helpers vertelde hoe leuk ze de truc vond die Kees-Jan deed waarbij een van de kinderen werd 'gehersenspoeld'. Hierbij lieten we zien dat het belangrijk is om ons gezond verstand te gebruiken, maar ook te luisteren naar Gods wijsheid.

Deze zomer zullen we nog twee Holiday Clubs houden, dicht bij huis in Halesowen en daarna nog een keer in Stratford. Wilt u bidden voor alle kinderen die de Holiday Clubs bezoeken, dat door alles wat gebeurd, al het plezier en de gezelligheid, vooral Gods boodschap duidelijk mag worden.



De Orient Express in Venetië



Gehersenspoeld!?



Het verhaal van Ruth en Boas



Funky Song: Brand New Day!



Lionheart!

Wie-wat-waar in Lifehope!?

Om u een idee te geven van de grootte en diversiteit van Lifehope volgen hier enkele statistieken. Op dit moment werken er 263 mensen met Lifehope (dit is inclusief 69 kinderen). Hiervan zijn er 126 staf medewerkers, 35 studenten die het Global Action programma volgen en 19 ELCO studenten (programma om Engels te leren). Daarnaast zijn er nog 14 vrijwilligers die ontzettend veel werk verrichten op de basis van Lifehope. Al deze Lifehoppers hebben 39 verschillende nationaliteiten, zie de afbeelding hiernaast voor een grove verdeling per nationaliteit. Het is geweldig om met zo'n grote groep aan verschillende mensen van over heel de wereld te mogen werken, prachtig om Gods in al die mensen aan het werk te zien!



Children, Mission & Ministry Graduation!

Twee jaar lang heeft Kees-Jan hard gestudeerd, vele scripties geschreven over allerlei onderwerpen die samenhangen met het werken met kinderen in een Christelijke context, zoals 'Kinderen en het Koninkrijk van God', 'Ethiek van Evangelisatie in Scholen', 'Evangelisatie in een Multiculturele Samenleving'. Maar na het schrijven van ongeveer 36.000 woorden was het in juni eindelijk tijd voor de diploma uitreiking! Lianne en Julian waren mee en het was een geweldige dag om te vieren, maar ook met lofprijzing, want zonder Gods hulp had ik dit nooit kunnen voltooien.

Lianne en de jongens!

Phew, het schooljaar is eindelijk over. Jonathan en Ezra zijn allebei met een goed rapport over naar de volgende groep. Jonathan gaat naar Year 3 (Groep 4), Ezra naar Year 1 (Groep 2) en Benjamin naar pre-school (peuterspeelzaal). Nu eindelijk eventjes geen kijken op de klok en even geen huiswerk. Voor mij, Lianne, betekent het ook dat ik even niet hoeft te werken aangezien Kees-Jan erg druk is met de Holliday Clubs. Ik ben druk met de laatste voorbereidingen voor onze reis naar Israël. En ondertussen hou ik de jongens bezig ;-).



Ook heb ik een gesprek (en lunch) met OM UK gehad. Ze gaan vanaf 1 augustus het bank en kas gedeeltes overnemen en de emailbeantwoording. Dus stapje bij stapje nemen ze de financiële afdeling over. Vanaf september proberen ze dan ook wat andere dingen over te nemen. Wat dan overblijft, is de openingsuren voor mensen hier in Birmingham om hun financiën te regelen en vragen te stellen. Op dit moment is nog niet duidelijk wie dat precies gaat doen. Misschien ik, misschien iemand anders. Dus voor mij is nog niet helemaal duidelijk wat mijn rol gaat worden. Bidt u mee voor duidelijkheid?

OM Nederland, Assemblageweg 9, 8304 BB Emmeloord | telefoon 0527-615607 | www.operatiemobilisatie.nl
 Giften NL13 RABO0114 2329 38 t.n.v. Operatie Mobilisatie, o.v.v. Familie Koster, Lifehope (belasting aftrekbaar)