



Jaargang 2, nr. 2, Juli 2012

Beste lezers,

In deze nieuwsbrief verteld Lianne over de cursus die ze heeft gevolgd in Turkije. Ondertussen is Kees-Jan druk bezig met het maken van een nieuw holiday club programma. Veel leesplezier!

Face to Face

Deze keer heeft Lianne de eer om het meeste te vertellen in onze nieuwsbrief. Zoals ik in de vorige nieuwsbrief al vermeldde, heb ik van 18 mei tot en met 3 juni een cursus gevolgd. Deze cursus heet Face to Face. Het was een hele intense tijd die mij heeft geholpen mijzelf beter te leren kennen.

De cursus werd gehouden vlakbij het plaatsje Izmir in Turkije, in een resort aan de Middellandse zee. We verbleven in aparte huisjes en er was een grote eetzaal, een conferentie zaal en een aantal kleinere ruimtes. Ze wisten dat we een christelijke groep waren en vonden het bijzonder als we samen zongen. Ik deelde een huisje met Eva, zij komt oorspronkelijk uit Duitsland maar woont nu al bijna 7 jaar in Marocco. We konden erg goed met elkaar opschieten en hebben nu nog steeds bijna dagelijks contact!

We begonnen dag vroeg, om zes uur stonden we op, Eva ging dan hard-



lopen en ik ging naar het strand om daar stille tijd te houden. Dat was erg goed! Na een uurtje gingen we weer naar het huisje om ons voor te bereiden op de (vaak lange) dag. Om 8 uur was het uitgebreide ontbijt klaar dat we ons goed lieten smaken. Aan de ontbijttafel was het ook altijd gezellig met de andere cursisten, we spraken over van alles en leerden elkaar ook goed kennen. Na het ontbijt begon het officiële programma, hier begonnen we altijd met zingen, Bijbellezen en gebed. Het is goed om je op God te richten en zo de dag te beginnen. Elke dag dachten we na over een van de karakter eigenschappen van God aan de hand van Exodus 34: 6-7: "HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht." Ik heb veel nieuwe kanten van God (her)ondekt, God is liefdevol en vergevingsgezind maar laat de zonde niet ongestraft. Daarom heeft Hij ons zijn Zoon gegeven. Vervolgens hadden we elke dag een sessie die ons hielp onszelf beter te leren kennen. Enkele onderwerpen die aan bod kwamen waren "Basale menselijke behoeften, overtuigingen en wonden", "Angst en vrees", "Sexualiteit en geslacht", "Omgaan met schaamte" en "Relaties". Dit waren soms best wel heftige sessies. Het was dan ook goed om oefeningen te doen en met elkaar van gedachten te wisselen en te reflecteren op wat we hadden geleerd. Na de lunch hadden we 'reflectietijd', die tijd konden we zelf indelen. Vaak begon



ik met het bijwerken van mijn dagboek en het doorlezen van de aantekeningen van de voorgaande sessies. Elke week was er ook de mogelijkheid om een gesprek te hebben met je begeleiders. Zij hebben mij ook geholpen met vragen die ik had en het verwerken van dingen waar ik tegenaan liep. Daar heb ik veel aan gehad. Daarnaast was er ook tijd voor ontspanning, zwemmen of een bezoek aan een dorpje in de buurt. Maar vooral ook tijd met elkaar doorbrengen en elkaar beter leren kennen. Tijdens de tweede helft van de middag hadden we of een sessie zoals in de ochtend of workshops om een andere manier te kijken naar wat we hadden geleerd. Vaak was dit erg verhelderend, maar soms ook wel een extra confronterend met wat er in mij omging. Gelukkig waren we een 'veilige' groep waar we ons allemaal op ons gemak voelden en we openlijk konden delen wat ons bezig hield. Na de avondmaaltijd hadden we een aantal keer in de week groeps-gesprekken. De grote groep was in drieën verdeeld, onze groep bestond uit negen personen (incl. leiders) van wel zeven verschillende nationaliteiten! We bespraken dan wat we hadden geleerd over onszelf en konden zo ook veel leren van elkaar. Andere avonden waren vrij en dan keken we een film, deden een spelletje of waren gewoon gezellig samen.

Op zaterdag 26 mei zijn we met de hele groep naar Efeze geweest. Dat was erg interessant en mooi, maar ook goed voor de groep om te ontspannen. Ook was het onze trouwdag, al weer zes jaar, maar nog nooit waren we zover uit elkaar. Het was een goede, gezegende en levensveranderende cursus. God is aan het werk en ik kijk er naar uit om te zien wat Hij nog meer gaat doen.

Zondag 3 juni vertrokken we om 12 uur naar het vliegveld. Daar heb ik nog wat extra tijd met mijn nieuwe vrienden doorgebracht. Om zes uur vertrok mijn vlucht naar Istanbul waar ik om negen weer verder vloog naar Londen. Daar stapte ik om 1 uur 's ochtends in de bus naar Birmingham waar Kees-Jan me om vier uur op het station ophaalde. Wat was ik blij om weer lekker in mijn eigen bedje te liggen en om de jongens en Kees-Jan weer te knuffelen!

Thuis in Engeland

Hier in Engeland ging het leven natuurlijk ook gewoon door. Twee en een halve week zonder mama in huis. Zolang hadden we haar nog nooit hoeven missen. Maar het ging gelukkig allemaal prima. Jonathan ging elke morgen lekker naar school en Ezra was thuis of we gingen naar de basis om te werken. We zijn een paar keertjes gezellig wezen eten bij collega's. En we zijn zelfs een middag wezen schatzoeken (geo-caching).

Jonathan heeft nog een sportdag gehad op school, hij deed het heel erg goed! We hebben dus een fijne tijd met ons drietjes thuis gehad, maar toen Lianne weer thuis was waren we erg blij! Ondertussen is Jonathan al een paar middagen naar de 'grote' school geweest. Hij vindt het ook daar erg leuk. Toen hij de volgende morgen weer naar de nursery ging vond hij dat eigenlijk niet zo leuk, hij was nu toch een grote jongen! Na de zomer zal Jonathan hele dagen naar school gaan, zelfs met lunch op school. En ook nog eens in schooluniform! Ezra is nu ook aangemeld voor de nursery en daar kan hij vanaf volgend jaar januari terecht.

Kids 'n' Things

Met Kids 'n' Things zijn we de afgelopen tijd druk bezig geweest met het maken van het nieuwe holiday club programma. In juli en augustus houden we drie holiday clubs, twee in de buurt van Birmingham een in St. Ives in Cornwall. Het thema van de holiday club is 'Lionheart and the quest for the lost treasure' (Lionheart en de zoektocht naar de verloren schat). Het verhaal van Lionheart speelt zich af in de jungle, door een foutje van de postbode krijgt hij een schatkaart, maar kan hij dat wel een schat zoeken? Tijdens de vijf dagen van de holiday club kijken we met de kinderen naar wie zij zijn, geschapen door God, naar zijn beeld. Naar wie God



is, Hij is goed, Hij is liefdevol. Maar waarom gebeuren er dan zoveel slechte dingen? Dat komt door de zonde in de wereld. Wij hebben Jezus nodig omdat er ook zonde in ons is. Maar God heeft een plan voor ons, leven naar zijn wil, hier en nu. En daarna het eeuwige leven bij Hem.

Voordat de holiday clubs beginnen leidt ik het kinderwerk op een conferentie van CMJ (Church's Mission among Jewish people). Hier zullen we met de kinderen kijken naar de verschillende momenten in de heilsgeschiedenis waar God zich openbaart, waar we eindigen bij Jezus. Allereerst aan zijn volk maar door hen en Jezus heen aan alle mensen. Na de drie weken holiday club komen we naar Nederland. De laatste twee weken van augustus zullen we de GO-conferentie bezoeken. Hier zal ik een deel van het kinderwerk gaan verzorgen en Lianne zal als vrijwilliger meewerken. Daarnaast hopen we veel mensen te ontmoeten van over de hele wereld, waaronder vele nieuwe werkers!

De week voorafgaand aan de conferentie zijn we een weekje vrij in Nederland, dan hopen we ook u te ontmoeten.

Tot slot

Vanuit Engeland wensen we u een hele fijne vakantietijd. Een tijd om tot rust te komen en weer nieuwe krachten op te doen.

De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u!

Hartelijke groet,
Kees-Jan, Lianne, Jonathan & Ezra

Dank- en gebedspunten

Wilt u danken voor:

- De afgelopen tien maanden dat we in Engeland mochten wonen. We voelen ons hier erg thuis en zijn erg dankbaar voor het werk dat we hier mogen doen.
- Dat Jonathan en Ezra zich zo goed hebben kunnen aanpassen aan hun nieuwe omgeving. Jonathan die al zoveel Engels spreekt en het erg goed begrijpt!
- De vele mogelijkheden die we krijgen om deze zomer het evangelie met kinderen te delen.

Wilt u bidden voor:

- De holiday clubs en het kinderwerk dat we deze zomer mogen doen. Dat we de kinderen een goed beeld van de Here God mogen geven.
- Onze levens, dat wij het evangelie vooral ook voor mogen leven.



transforming > lives and communities

Familie Koster, 35 Cobham Road, Halesowen, B63 3JZ, United Kingdom | keesjanenlianne@koster.cx | lifehope.koster.cx
Contact thuisfrontteam: Corrie Kranendonk, Uiterdijk 191, 3195 GL Pernis | Tel. 010-4385907 | gebed@koster.cx
Operatie Mobilisatie Nederland, Assemblageweg 9, 8304 BB Emmeloord | telefoon 0527-615607 | www.nl.om.org
Giften 11.42.32.938 t.n.v. Operatie Mobilisatie, o.v.v. Familie Koster (belastingaftrekbaar)