

THE GIANT IN IN FRONT OF YOU IS NEVER BIGGER THAN THE GOD INSIDE OF YOU



De afgelopen maanden zijn we op zoek geweest naar Gods leiding. Moeten we in Engeland blijven? Wat vraagt God ons te doen? We hebben verschillende dingen onderzocht en tegelijk keken we uit naar de richting die OM in Engeland zou op gaan. Wachten was niet makkelijk, maar één ding was duidelijk, alles is in Gods handen. Dat zorgde ervoor dat we door konden gaan. Hij liet zien dat we op Hem konden vertrouwen door nieuwe donateurs te geven. God herinnerde ons aan het voorrecht van het werk dat we mogen doen. Dat overtuigde ons dat we op de goede weg waren, maar we waren niet zeker of we dit werk in Engeland konden blijven doen. Eind

november maakte het leiderschapsteam van OM UK de plannen bekend voor de komende jaren. Matthew Skirton (Directeur OM UK) las uit Deuteronomium. Gods volk dwaalde door de woestijn. Een reis van 11 dagen veranderde in 40 jaar, omdat de mensen niet op God vertrouwden. Na 40 jaar trok het Joodse volk eindelijk het beloofde land binnen. In het derde hoofdstuk wordt Og, de koning van Bazan, genoemd, inclusief de afmetingen van zijn bed. Het bed van koning Og was wel vier meter lang, wat aangeeft hoe groot hij was! De Israëlieten moesten het gevecht aangaan, maar God won de strijd, Hij gaf deze reus in hun handen. De plannen voor de komende jaren

zien er veelbelovend uit, met name de start van een nieuw trainingsprogramma in Halesowen. Er zijn nog veel details die uitgewerkt moeten worden, en er zijn flink wat 'reuzen' op de weg. Maar we mogen erop vertrouwen dat God zal voorzien voor de plannen die Hij heeft voor ons. Vervolgens hebben we ook een paar goede gesprekken gehad over onze rol hierin. Beide kunnen we meer gaan werken zodat we genoeg tijd hebben om ons werk goed te doen. Dit levert ons ook een stukje stabiliteit voor de toekomst, waar we erg dankbaar voor zijn. Wilt u voor ons, en de rest van het team van OM UK blijven bidden als de details verder worden uitgewerkt!



De laatste week van oktober waren Kees-Jan en het Kids 'n' Things team in St Ives (Cornwall). Jonathan en Ezra waren ook mee terwijl Lianne en Benjamin op bezoek waren bij Lianne's ouders in Nederland. De vakantiebijbelclub ging goed, hoewel er helaas minder kinderen waren dan vorig jaar. 's Avonds werden we uitgenodigd bij verschillende families uit de kerk voor een maaltijd, dat was deze week extra bijzonder. De

kinderen van een van de gezinnen die we ontmoetten, waren nu volwassen. Alle drie hebben een levende relatie met God en twee van hen dienen God in de zending. De moeder vertelde dat het ontmoeten van de internationale teamleden van Kids 'n' Things een grote invloed op hen had gehad. Op een andere avond werden we uitgenodigd bij de jongvolwassenen Bijbelstudie groep. Veel van hen zijn opgegroeid in de kerk en kwamen als kind naar de vakantiebijbelweken die het Kids 'n' Things team al zo'n 20 jaar in St Ives houdt. Ze vertelden dat de clubs een grote invloed hadden gehad op hun geloofsleven. Bijbelverzen die ze jaren geleden hadden geleerd, bleven hen bij tijdens hun tienerjaren. Dit was erg bemoedigend voor ons, zo bijzonder om te kunnen horen wat een effect de clubs hebben! Het herinnerde ons dat wij mogen zaaien, maar dat we God vertrouwen dat het vrucht zal dragen.



THE UNDERCOVER KING

“Ik heb een idee. Ik kan alleen vrienden worden met de mensen in mijn koninkrijk als ik mijn koninklijke leven opgeef, mijn paleis verlaat en mijn leven leef als een van hen...”

“Uwe majesteit, dat is het belachelijkste idee dat ik ooit gehoord heb!”

Koning Joshua wil echt vrienden met de mensen te worden in zijn koninkrijk, maar ze benaderen als koning heeft niet het beoogde effect. Dan komt hij met een gedurfd plan. Hij negeert de bezwaren van zijn adviseurs, koning Joshua verhuist naar de stad vermomd als 'Josh', waar hij werkt op de markt en leeft tussen zijn onderdanen. Terwijl zij hem leren kennen, zet hij de verkeerde ideeën recht, die ze hebben van de koning.

Josh wordt een geliefd lid van de gemeenschap, bekend om zijn vriendschap, genade en integriteit. Uiteindelijk hebben zijn adviseurs er genoeg van en onthullen zijn identiteit. De mensen zijn



stomverbaasd dat de koning zich verlaagde zodat hij hen kon leren kennen. Koning Joshua voert een nieuw regime waar zijn mensen vrij toegang tot hem en ze het paleis kunnen betreden wanneer ze maar willen.



'The Undercover King' is ons nieuwe kerstprogramma voor kinderen op de basisschool. Ondertussen hebben we de show voor zo'n 3000 kinderen en 400 leraren en andere volwassenen opgevoerd. Het verhaal is een illustratie van wat Jezus voor ons opgaf om onze relatie met God te herstellen. Aan het eind van de show geven we een visuele presentatie die deze koppeling zo duidelijk mogelijk laat zien.



Gezin...

Terwijl het in velerlei opzichten een drukke tijd was, hebben we ook fijne momenten gehad als gezin. In november hebben we de verjaardagen van Ezra en Kees-Jan gevierd. Ook kwamen Lianne's ouder op bezoek, waar we allemaal erg van genoten hebben. We hebben, samen met Tamara, gezellig Sinterklaas gevierd. Vorige week hadden Benjamin en Ezra hun Kerstspel op school. Ezra speelde de herbergier en danste een tango met een bezem. Hij deed het erg goed! Nu kijken we uit naar de kerstvakantie en het vieren van het Kerstfeest!

We zijn u erg dankbaar voor alle manieren waarop u betrokken bent geweest bij ons werk. We wensen u gezegende kerstdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar.



Kees-Jan en Lianne zijn voor hun werk in Engeland afhankelijk van giften, u kunt betrokken zijn bij dit werk!

Giften NL13 RABO0114 2329 38 t.n.v. Operatie Mobilisatie, o.v.v. Familie Koster, Lifehope (operatiemobilisatie.nl/familiekoster)
OM Nederland, Assemblageweg 9, 8304 BB Emmeloord | telefoon 0527-615607 | www.operatiemobilisatie.nl