



Lionheart and the Legend of Dragon Tower

De maanden voorafgaand aan de zomer stonden in het teken van het schrijven van een nieuw programma voor de vakantiebijbelclubs. Dit jaar hebben we geen extra teamleden vanuit het trainingsprogramma en waren we aangewezen op de drie stafleden van Kids 'n' Things, Julian, Tamara en Kees-Jan. Zoals gebruikelijk begonnen we met een aantal lege vellen papier, waarop we ideeën begonnen te schrijven voor het avontuur dat Lionheart zou kunnen gaan beleven en thema's die we zouden kunnen gebruiken

Jasmin*, een jonge vrouw, hielp als groepsleidster bij een van de vakantiebijbelclubs. Zij vertelde dat ze als kind altijd naar de vakantiebijbelclub kwam en dat die haar zo hadden geholpen om te ontdekken wie God was en om Hem te volgen. En in oktober zal zij het eerste teamlid van KnT worden dat als kind de vakantiebijbelclubs bezocht!

kinderen meer over God te leren.

Al snel sprong één van de ideeën eruit, dit jaar zal de vakantiebijbelclub zich afspelen in de middeleeuwen, in een prachtig kasteel. Lionheart solliciteert voor een baan als voorproever (Food Tester), maar dat blijkt een misverstand en hij wordt aangenomen als hofnar (Good Jester). De koning is op reis en de prinses heeft de leiding over het koninkrijk. De raadgever van de koning, Sir Humphrey (een kameel die we eerder tegenkwamen in Lionheart and the Undersea Adventure) heeft echter een heel ander plan, hij wil het koninkrijk voor zichzelf en sluit Lionheart en de prinses op in de toren. Hier verblijft volgens de legende een woeste vuurspuwende draak. Toch komt alles goed, want de draak is heel vriendelijk en de koning die zichzelf als bedelaar voordeed heeft alles gezien, waarna Sir Humphry de benen neemt.

* namen zijn om privacy redenen aangepast.

Jack*, een jongen van 9 kwam naar de eerste vakantiebijbelclub deze zomer. Aan het eind van de week vertelden zijn ouders dat Jack hen had gevraagd waarom hij niet gedoopt was. Ze hadden hem geantwoord dat ze graag wilden dat hij daar zelf voor zou kiezen. Zijn reactie was: "Dan wil ik graag gedoopt worden!"

Een prachtig verhaal, maar wat heeft dit met God of de Bijbel te maken? De gebeurtenissen in het avontuur van Lionheart leiden naar de verschillende Bijbel-verhalen die we de kinderen vertellen. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om de vijf meest bekende verhalen uit de Bijbel te vertellen, zoals David en Goliath en Daniël en de leeuwenkuil. Daarnaast hebben we de kinderen elke dag één van de gelijkenissen die de Here Jezus vertelde laten uitbeelden. Zo hadden we elke dag twee Bijbelverhalen die de kinderen vertelden over God die hen liefheeft, en iedereen uitnodigd om Hem te volgen.

The making of...



Hoe nu verder?

Het is een moeilijke tijd, hoewel we enorm druk zijn geweest blijft de onzekerheid over de toekomst. Onzekerheid die nog eens werd versterkt door de keuze voor Brexit, waarvan het erg onduidelijk is wat voor effect dat zal hebben op ons verblijf en werk in Engeland. Ook is niet bekend wat de visie van OM UK is voor de evangelisatie in de UK. Steeds meer mensen vertrekken of hebben aangegeven te zullen vertrekken in de komende maanden. Vooral Lianne heeft het hier behoorlijk moeilijk mee gehad. Gelukkig heeft de vakantie periode ons erg goed gedaan, we zijn een weekje in Nederland geweest en hebben erg genoten van het bezoek aan familie en vrienden. Daarnaast hebben we een aantal leuke dingen als gezin in Engeland gedaan. Dit heeft ons nieuwe energie gegeven.

Energie die we graag willen steken in het kinderwerk en de ondersteuning van de training en andere evangelisatie in Engeland. We zijn hier nu vijf jaar en we zouden niets liever willen dan hier te blijven en door te gaan met het prachtige werk dat we mogen doen. Zoveel levens werden geraakt door God. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor! Gods wegen zijn vaak ondoordringelijk voor ons, maar tegelijk zijn we ervan overtuigd dat zijn plannen goed zijn. Wilt u met ons bidden voor Gods leiding, waarheen dat ook zal zijn? Dat God duidelijk tot ons zal spreken en zijn plannen voor de toekomst zal onthullen. We waarderen uw gebed enorm en zijn ook benieuwd naar mogelijkheden voor de toekomst die u ziet en wij nooit aan hebben gedacht. Denkt u met ons mee?



Kees-Jan en Lianne zijn voor hun werk in Engeland afhankelijk van giften, u kunt betrokken zijn bij dit werk!
 Giften NL13 RABO0114 2329 38 t.n.v. Operatie Mobilisatie, o.v.v. Familie Koster, Lifehope (operatiemobilisatie.nl/familiekoster)
 OM Nederland, Assemblageweg 9, 8304 BB Emmeloord | telefoon 0527-615607 | www.operatiemobilisatie.nl