

*Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet.
Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken.*

Spreuken 3:5-6



Een paar weken terug plaatste een van onze collega's dit vers op haar Facebook pagina, aangevuld met de woorden 'Wow, God is gewoon geweldig!' Daar willen wij ook van getuigen, God is geweldig! In onze vorige nieuwsbrief schreven we over het financiële tekort waarmee we kampen en nog voor de nieuwsbrief verstuurd was

mochten we al extra giften ontvangen, ook in december kwamen er een paar geweldige giften binnen. Dit heeft geholpen om het tekort van vorig jaar significant te verlagen.

Maar dat is nog niet alles, onze kerkelijke gemeente in Engeland heeft besloten om ons financieel te gaan ondersteunen met een

geweldig bedrag per maand! Dat is een grote stap om ons tekort terug te dringen.

We zijn ontzettend dankbaar voor alle giften die we mochten ontvangen, maar ook voor uw gebed. God is goed, Hij voorziet! In dat vertrouwen gaan we de rest van 2015 met een gerust hart tegemoet.

Stelt u zich eens voor dat...

...2613 kinderen naar de Zondagsschool komen.

Dat zou nooit gebeuren? Nou, misschien hebt u gelijk. Dus, als ze niet van plan zijn om binnen te komen, dan moeten we naar de plaatsen gaan waar ze zijn. Dat is de reden waarom het zo'n voorrecht is om onze kerstshow 'Naughty or Nice?' uit te voeren. Wel 23 keer in scholen en kerken om een dergelijk groot aantal kinderen, leerkrachten en andere volwassenen te bereiken

Elke voorstelling verliep soepel, de reacties waren geweldig, en als team hadden wij erg veel plezier. We zijn dankbaar voor Gods bescherming tijdens onze reizen, voor de apparatuur en onze gezondheid. We zijn ook dankbaar voor de vele mensen die ons steunden tijdens deze tour door gebed.

Het hart van onze show werd natuurlijk gevormd door het Kerstverhaal zelf. Alle leden van

...340 volwassenen die u niet eerder gezien hebt naar de Kerstdienst komen.



Dit was een van de regels in het script van onze Kerst show.

"Jezus bleef geen baby - hij groeide op en werd een man. Omwille van zijn leven en de dingen die hij deed, maakte hij het voor ons mogelijk om vrienden te zijn met God."

met het Kerstverhaal. In de wetenschap dat zelfs als ze geen kerkdienst tijdens de kerstperiode zouden bijwonen, we hen een creatieve presentatie van het echte Kerstverhaal hebben gegeven, en een duidelijke uitleg waarom het belangrijk is voor hun leven vandaag. Toen een van de kinderen na de show werd opgehaald door een ouder hoorden we het zeggen: "Dit was de beste dag ooit!"

het team hadden een rol in de opname van de soundtrack, daarna maakte Kees-Jan gebruik van zijn IT-vaardigheden om een animatie te creëren van het verhaal. Hierin werden alle personages, gebouwen en landschappen in een silhouet stijl tegen een kleurrijke hemel getoond. We waren erg blij met het eindresultaat. U kunt de video vinden op YouTube door te zoeken naar 'LUKE Theatre Nativity'.

Hoewel Kerst nog maar net voorbij lijkt, zijn wij al weer bezig met de voorbereiding en planning voor Pasen. Met Kerst konden we de kinderen vertellen hoe het verhaal van 'God met ons' begon, nu drie maanden later krijgen we de kans om terug te komen en te vertellen hoe de man die ooit 'kleine baby Jezus' was, Gods grenzeloze liefde voor iedereen laat zien, door te sterven en na drie dagen weer op te staan!

Hoe vertel je kinderen over Pasen?

Een van de positieve reacties die we regelmatig van schooldirecteuren krijgen is dat we het Paasverhaal met gevoel en respect vertellen. De moeilijkheid van het vertellen van het Paasverhaal aan kinderen is dat er veel dingen gebeuren die niet prettig zijn om te horen of te zien. Maar wanneer je ze uit het verhaal weglaat is er geen verhaal meer om te vertellen. Om dit te ondervangen, maken we gebruik van een diavoorstelling in cartoon-stijl, vergezeld van een dramatische soundtrack die we zelf gemaakt hebben. We gebruikten de

stemmen van mensen hier bij Lifehope voor de verschillende personages, en een dame uit de kerk die zo vriendelijk was om de stem van de verteller te zijn. Vervolgens werden muziek en geluidseffecten toegevoegd om de soundtrack te voltooien. Deze manier van vertellen maakt het mogelijk om een beeld van Jezus aan het kruis te tonen op een wijze die zelfs geschikt is voor de allerkleinste kinderen. Onze presentatie van het Paasverhaal legt Gods geweldige plan op een duidelijke manier uit. Jezus stierf aan het kruis en stond na drie dagen weer op, omdat hij van je houdt. En hij leeft vandaag!



Lianne verteld...

Op het moment dat u dit leest zijn we op de financiële afdeling net klaar met de voorbereiding voor een grote groep nieuwe mensen die in februari aankwam. Het is zo mooi dat we op verschillende manieren een bijdrage kunnen leveren aan de training van zoveel jonge mensen die vervolgens weer naar alle uithoeken van Gods



Koninkrijk worden uitgezonden. Ook zijn we volop met de jaarafsluiting bezig. Al met al flink druk dus. Gelukkig doen we het allemaal met veel plezier, dat maakt het een stuk leuker.

Jonathan vond het heerlijk om lekker even niet naar school te hoeven tijdens de kerstvakantie. Lekker thuis rommelen vind hij toch wel erg lekker. Maar ja, het kan niet altijd vakantie blijven... Gelukkig is het schoolleven ook weer prima. Weer nieuwe uitdagingen en nieuwe dingen om te leren. En het betekend ook dat zijn verjaardag sneller komt (27 februari).

Voor Ezra hoefde zo'n lange vakantie niet zo nodig. Hij had er al snel genoeg van en wilde weer naar school. Dus het was dus ook weer groot feest toen eindelijk de vakantie voorbij was! Pas ging het over piraten en er was een speciaal 'piraten-feestje' waar ook ouders mochten komen kijken!

Benjamin vond het heerlijk om zijn broers om zich heen te hebben om lekker mee te spelen. Hij moest er daarna dan ook best aan wennen om zich weer alleen te moeten vermaken. Maar gelukkig vond hij het al snel weer goed en zijn in ieder geval papa of mama er om mee te spelen.

Hoe kunt u bidden?

- Dat veel scholen de Paasshow zullen boeken, dat kinderen en leraren het Paasverhaal zullen horen!
- Er is altijd meer te doen, wilt u bidden voor een goede balans tussen werk en gezin.
- Onze toekomst, dat we Gods leiding mogen ervaren en zijn plan mogen volgen.