

# Naughty or Nice?

a Christmas show by **LUKE Theatre Group**



*He's making a list, he's checking it twice.*

*He's going to find out who's naughty or nice...*

**Dat wil het bekende lied ons in ieder geval doen geloven. Maar Amy is niet tevreden met die regeling. Wie bepaald dat de kerstman mag beslissen wie er op de lijst gaat? Wat zou er gebeuren als wij zelf zouden beslissen wie er cadeautjes krijgt? Hoe zou het uitpakken als de cadeautjes zelf zouden kiezen aan welk kind ze gegeven zouden worden...?**

Het is geweldig om te zien hoe de ideeën, die we kregen van het lezen van honderden boeken in de bibliotheek in oktober, zijn geworden tot een show! We hebben zo veel dingen gedaan, waaronder het opnemen van

scripts, het verfraaien van het podium en het uitzoeken van liederen en trucs. We hebben wekenlang geoefend en zijn ondertussen begonnen met het opvoeren van de show in scholen. In totaal zullen we dat 23 keer doen!

De show volgt de reis van Amy, één van onze handpoppen. Door middel van een mix van poppenspel, muziek, het Kerstverhaal, trucs en humor, onderzoekt zij de raadselachtige herkomst van de kerstcadeautjes. Haar zoektocht leidt haar de hele weg terug naar het oorspronkelijke kerstverhaal. Dat wordt gepresenteerd met

behelp van mooie silhouet beelden. Daardoor ontdekt ze dat het is uit liefde, dat God zijn Zoon Jezus zond, het beste cadeau ooit! Door wat Jezus in zijn leven deed, kunnen wij kinderen van God zijn. Amy leert zo ook dat deze gebeurtenissen, van meer dan 2000 jaar geleden, nog steeds actueel zijn en het grootste verschil in ons leven kunnen maken.



## Brieven aan God...

Eén van de andere dingen waar we betrokken bij waren als Kids 'n' Things team is een Vakantie Bijbel Club in een Pakistaans-islamitische wijk in Birmingham. Dit doen we twee keer per jaar. Het is geweldig om te zien dat de kinderen zoveel leren en onthouden van Bijbelverhalen.



Het thema van de Vakantie Bijbel Club was 'Be Brave'. We vertelden de kinderen drie Bijbelverhalen uit het boek Daniël. De laatste dag vertelde Kees-Jan het verhaal van Daniël in de Leeuwenkuil. Daniël weigerde om te stoppen met bidden, praten met God was voor hem heel belangrijk. Voor moslims is dit vaak een vreemd begrip, omdat ze gewoon zijn gebeden te reciteren. Een van de activiteiten die we deden met de kinderen was het schrijven van een brief aan God.

Hier volgen enkele voorbeelden van de kinderen (5 jaar):

- 'Lieve God, help me als ik gekwetst wordt.'
- 'Aan God, wilt u mijn moeder beter maken, ze is ziek.'
- 'Lieve God, dank u dat u mij gemaakt hebt en me laat leven in deze wereld.'
- 'Bedankt voor het geven van mijn ouders die voor mij zorgen.'
- 'God, kunt u mij vergeven en helpen me om te geloven?'

## Lianne verteld...

Afgelopen tijd is zo ontzettend snel gegaan, ik probeer sinds kort een wekelijks overzicht te maken van alles wat ik zoal doe en meemaak. U kunt het lezen op onze website. Nu het einde van het jaar nadert, wordt het ook weer erg druk met de financiële administratie voor de jaarafsluiting. We proberen zoveel mogelijk alles klaar te hebben van te voren, maar dat kost best veel tijd. En omdat we maar met 4 deeltijd mensen zijn, betekent het dat ik bijvoorbeeld wat meer dingen vanaf huis moet doen en regelen. Op zich is dat niet zo heel erg, omdat ik het leuk vindt om te doen, maar met Benjamin erbij die overal opklimt, heen rent, en aandacht vraagt is dat soms best wel een uitdaging!

Jonathan gaat nog steeds met veel plezier naar school. Het leukste vind hij rekenen en gym. Lezen is niet zijn favoriete vak, maar verhalen schrijven vindt hij wel erg leuk. Tijdens het

Kerstspel op school mag hij één van de vertellers zijn. Daar is hij erg trots op (en wij ook natuurlijk). Ook met zwemles doet hij elke week heel goed zijn best! Hij kan al heel goed zwemmen en we hopen dat hij zeer binnenkort naar het diepe zwembad mag!

Ook Ezra vindt het geweldig op school. Hij neemt volgens zijn juf alles in zich op als een spons en lijkt een fotografisch geheugen te hebben. Het leukste vindt hij alles waarbij hij creatief bezig kan zijn. Ook hij mag sinds kort naar zwemles, hij vindt het

vooral gezellig om met de zwemjuf te kletsen in plaats van te zwemmen, maar hij probeert het heel erg goed!

Benjamin geniet van de aandacht die hij krijgt als zijn broers op school zijn. Hij loopt nu sinds een paar weken en is flink bezig zijn wereldje te ontdekken. Dat gaat natuurlijk met vallen en opstaan (en de daarbij behorende blauwe plekken en schrammen). Elke donderdag gaat hij samen met mij naar een dansklas voor moeders met kinderen in een draagdoek. Dat vindt hij helemaal geweldig!



## Samen...

Als partner bent u verbonden aan het werk dat we hier in Engeland mogen doen, daar zijn we u heel dankbaar voor. Er zijn partners die de nieuwsbrief lezen, partners die bidden en partners die regelmatig geld doneren. Mede dankzij alle partners hebben wij al meer dan drie jaar in Engeland met Lifehope kunnen werken. Geweldig!

Om dit werk te kunnen continueren willen we graag

onder uw aandacht brengen, dat wij op dit moment te maken hebben met een financieel tekort. We proberen er alles aan te doen om onze kosten zo laag mogelijk te houden en waar mogelijk te verminderen. Toch hebben we dan nog een tekort van €450 per maand.

### Zou u als partner na willen denken hoe u kunt helpen?

- We zijn op zoek naar alle mogelijke tips en steun die u

kunt bedenken. Heeft u een idee om samen dit financieel tekort op te kunnen lossen?

- Heeft u in het verleden een eenmalige donatie gedaan? Wilt u overwegen dat weer te doen?
- Wilt u bidden voor nieuwe financiële partners?
- Zijn er mensen in uw omgeving die mogelijk betrokken willen raken bij ons werk door onze nieuwsbrief te gaan lezen?