



Jaargang 1, nr. 2, Maart 2011

Beste familie, vrienden en andere belangstellenden,

Voor u ligt onze tweede nieuwsbrief. Hierin vertellen we over Engeland als zendingsland en ons bezoek aan OM Lifehope in Halesowen. Ook brengen we u op de hoogte van de voorbereidingen en geven we een toelichting op de financiële ondersteuning. We wensen u veel leesplezier!

## Engeland zendingsland?

In onze vorige nieuwsbrief schreven we waarom we naar Engeland gaan, maar toen vooral met het oog op onze roeping. Deze keer vertellen we u graag waarom zending nodig is in Engeland. Vaak weten we het niet, maar Engeland is een land met grote problemen. Zo staat Engeland derde op de wereldranglijst van het aantal tienerzwangerschappen, bijna 90.000 per jaar. Ruim 40.000 van deze zwangerschappen eindigt in een abortus. Ook alcohol is een groot probleem in Engeland, in 2009 waren er bijna 9.000 alcohol gerelateerde doden te betreuren. Overmatig alcoholgebruik zorgt voor leerachterstand bij tieners en ontwrichte gezinnen. Engeland is een smeltkroes van religies en culturen, in een stad als Birmingham is meer dan de helft van de bevolking

van allochtone afkomst. Dit zorgt voor spanningen. De islam is de snelst groeiende religie in Engeland. De bevolking van delen van Birmingham bestaat voor meer dan 90% uit moslims. Tegelijk neemt het aantal betrokken christenen alsmaar af. Wij geloven dat het Evangelie van Jezus Christus antwoorden geeft op deze en andere problemen. Samen met het team van OM Lifehope willen we een zoutend zout en een lichtend licht zijn in Birmingham en omgeving.

## Bezoek OM Lifehope

Van 11 tot en met 16 maart zijn we als gezin naar Engeland geweest en hebben we gelogeerd op het trainingscentrum van OM Lifehope in Halesowen. Jonathan had al twee maanden elke avond een vakje ingekleurd op de kalender en was helemaal gelukkig dat we eindelijk naar Engeland gingen. Hij vond de vlucht van Amsterdam naar Birmingham helemaal geweldig. Ezra vond het vliegen minder leuk, maar met wat snoepjes en drinken heeft hij het ook goed volgehouden. Na een klein uurtje vliegen werden we in Birmingham opgewacht door Stefan Schenkel en zijn dochtertje Lotje. Ook Anne-Greet, de zus van Kees-Jan, stond al op ons te wachten. Zij heeft ons enkele dagen vergezeld en was al met een eerdere vlucht gekomen. Ons verblijf in Engeland was een oriëntatie op het werk van OM Lifehope en onze rol daarin, maar tegelijk was het ook erg gezellig en hebben we leuke dingen gedaan. Zo zijn we samen met de familie Schenkel naar een indoor playground geweest. Lotje, Jonathan en Ezra hebben zich hier geweldig vermaakt.



We hebben ook verder kennis gemaakt met onze teamleiders, zo heeft Lianne haar werkzaamheden op de financiële administratie besproken. Hier bleek ook uit dat er veel werk is dat nu door te weinig mensen moet worden gedaan. Kees-Jan heeft gekeken wat zijn werkzaamheden zullen zijn bij Kids'n'Things. De eerste vier maanden zal hij gewoon meedraaien in het bestaande team dat in oktober een vakantie bijbelweek zal organiseren en in de weken voor kerst op scholen een kinderprogramma zal doen. Jaarlijks horen zo'n 10.000 kinderen (en hun onderwijzers) via de Kids'n'Things programma's dat Jezus ook voor hen gestorven en opgestaan is. Na de eerste maanden zijn er veel mogelijkheden. Zo kan een extra team gevormd worden en kunnen andere vormen van kinderwerk opgezet worden. Hierbij zou gedacht kunnen worden aan kinderclubs in Halesowen of Birmingham waar meer geïnvesteerd kan worden in langdurige relaties met kinderen en hun ouders. We hebben ook de wijk Alum Rock in Birmingham bezocht, hier is het overgrote deel van de bevolking moslim. Door middel van kinderwerk en bijvoorbeeld moeder-kind bijeenkomsten worden vriendschappen opgebouwd met families die daar wonen.



## De voorbereidingen

De voorbereidingen zijn in volle gang, Alle kerken van Pernis willen betrokken zijn bij onze uitzending en hebben onze nieuwsbrief in de gemeente verspreid. Ook zijn we bezig om een huurder te vinden voor ons huis. Helaas stelt de hypotheekverstrekker voorwaarden die het vrijwel onbetaalbaar maken om ons huis te verhuren. Wilt u met ons bidden voor een goede oplossing? Mogelijk moeten we ons huis toch verkopen, maar dan moet er nog wel een koper gevonden worden. Samen met ons thuisfrontteam hebben we al een aantal acties georganiseerd om bekendheid te geven aan onze uitzending en om geld in te zamelen. Zo hebben we al veel Engels snoep-

goed verkocht en Kees-Jan heeft op een aantal adressen computerhulp geboden. We nodigen u ook van harte uit voor de high tea die we organiseren op 7 mei, zie voor meer informatie de kerkbladen of onze website.

## Aandeelhouders gezocht!

In onze vorige nieuwsbrief schreven we al dit we dit niet alleen kunnen. We nodigen u uit om aandeelhouder te worden en te investeren in Gods Koninkrijk. U kunt dit doen door met ons mee te leven, u aan te melden voor de nieuwsbrief en voor ons te bidden. Zie ook de gebedspunten hieronder. Hoewel deze geestelijke ondersteuning vele malen belangrijker is dan geld kunnen wij niet zonder uw financiële ondersteuning. Om in Engeland te

kunnen werken hebben wij iets meer dan €2.900 per maand nodig. Hiervan wordt onze huisvesting, ons levensonderhoud, verzekeringen, maar ook ons werk betaald. We zijn erg dankbaar dat al bijna 20% van dit bedrag per maand is toegezegd. Tegelijk is dat nog lang niet voldoende.

Wanneer er nog drie mensen zijn die ons steunen met €100 per maand, 10 met €50, 40 met €25 en 50 mensen met €10 per maand, zijn wij verzekerd van voldoende financiële ondersteuning. Natuurlijk kunt u ons ook steunen met een eenmalige gift. Wilt u ook hiervoor met ons bidden? Hoewel september nog ver weg lijkt is het voor ons erg belangrijk om te weten of er voldoende financiële ondersteuning wordt toegezegd!

## Dank- gebedspunten

Wilt u danken voor:

- ons fijne bezoek aan OM Lifehope in Engeland.
- de mogelijkheden die OM Lifehope ons biedt om te werken.
- iedereen die met ons meeleeft, voor ons bidt en ons financieel ondersteunt.
- voor de leden van ons TFT die een grote steun zijn in onze voorbereiding.
- de betrokkenheid van de verschillende kerken in Pernis.

Wilt u bidden voor:

- een goede oplossing voor ons huis.
- voldoende financiële ondersteuning.
- het team van OM Lifehope, dat God door hen heen zal werken.
- voor mensen die onze werkzaamheden in Pernis zullen overnemen.
- voldoende tijd en energie voor alle voorbereidingen die nog moeten worden gedaan.



transforming > lives and communities

## Antwoordkaart ondersteuning familie Koster

- Ik wil graag een nieuwsbrief ontvangen  
 per e-mail    per post

### Financiële steun:

- Ik machtig de stichting Operatie Mobilisatie om:  
 eenmalig    per maand    per kwartaal  
 van mijn rekening af te schrijven een bedrag van  
 10 euro    20 euro    50 euro    100 euro  
 Anders namelijk: \_\_\_\_\_ euro
- Ik zeg toe zelf een bedrag van, \_\_\_\_\_ euro  
 eenmalig    per maand    per kwartaal  
 over te maken naar het volgende rekeningnummer:  
 11.42.32.938 t.n.v. Operatie Mobilisatie, o.v.v. Familie Koster

Dit gaat in een maand voor vertrek, of anders vanaf: \_\_\_\_\_

Giften zijn aftrekbaar van de belasting.

*(Een kaartje of telefoontje naar OM is genoeg om deze machtiging stop te zetten)*

### Mijn gegevens:

Naam: \_\_\_\_\_  
 Adres: \_\_\_\_\_  
 Postcode en woonplaats: \_\_\_\_\_  
 Telefoon: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_  
 Giro- of    bankrekeningnummer: \_\_\_\_\_  
 Datum: \_\_\_\_\_ Handtekening: \_\_\_\_\_

Je kunt deze kaart opsturen naar: Anne-Greet Koster |  
 Uiterdijk 29 | 3195 GK Pernis Rotterdam