



Jaargang 1, nr. 1, Januari 2011

Beste familie, vrienden en belangstellenden,

Voor je ligt onze eerste nieuwsbrief. Een nieuwe fase in ons leven breekt aan en daar willen we je graag van op de hoogte brengen. Misschien heb je er al iets van gehoord of is dit een grote verrassing, we vertellen je graag iets van wat we gaan doen en hoe we daar toe gekomen zijn. Ook zullen we wat vertellen over de organisatie Operatie Mobilisatie, OM Lifehope en ons thuisfrontteam (TFT). Daarnaast willen we je de mogelijkheid geven om betrokken te zijn bij het werk dat wij gaan doen. We wensen je veel leesplezier!

Zending?!

Enkele jaren geleden toen wij (Kees-Jan en Lianne) elkaar leerden kennen, bleek dat wij beiden een zekere interesse voor zendingswerk hadden. Dit werd verder versterkt toen wij het boek "Gods hart voor kinderen" hadden gelezen. Langzaam maar zeker groeide in ons het verlangen om ook zelf actief te worden in het zendingswerk. Eind 2007 hebben we deelgenomen aan een zendingsweekend van Operatie Mobilisatie als oriëntatie op de zending. Vele vragen kwamen op ons af. Is zendingswerk iets voor ons? Wil God door ons heen werken? Zijn wij wel geschikt?

Door heel de Bijbel heen zien we dat God hele gewone mensen wil gebruiken in zijn plan. Zo riep hij de stotterende Mozes om het Joodse volk naar het beloofde land te leiden, en werd de kleine herder David tot koning gezalft. Dat weekend hebben wij God gevraagd ons Zijn plan met ons leven duidelijk te maken, waarheen dat ook zou leiden, wij wilden beschikbaar zijn in Zijn dienst.

Terug in ons gewone leventje thuis bleek het toch moeilijk te zijn om concrete stappen te durven zetten. Begin 2008 werden we verblijd met de geboorte van Jonathan en eind 2009 werd ons gezin uitgebreid met

Operatie Mobilisatie

Operatie Mobilisatie is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie. Het doel van OM is de kerk te helpen om de Bijbelse boodschap wereldwijd te verspreiden. Dat gebeurt op heel veel verschillende manieren, het meest bekend zijn misschien wel de zendingschepen Doulos en Logos Hope. OM werkt in 110 landen, er zijn ruim 5500 zendingswerkers actief, waarvan ongeveer 130 Nederlanders.

Zie <http://www.nl.om.org> voor meer informatie.



Jeremia 29:11

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

de geboorte van Ezra. Een gelukkig gezin, een fijn huis, een goed leven, wat wil je nog meer? Toch bleef het verlangen naar het zendingswerk in ons aanwezig. Na een periode waarin we dierbaren verloren en verworven zekerheden niet meer zo zeker bleken te zijn, voelde het alsof we op een kruispunt in ons leven stonden. Wij hebben toen weer contact gezocht met Operatie Mobilisatie, na een intensief gesprek werd ons voorgelegd om na te denken en te bidden of een vacature bij OM Lifehope in Engeland iets voor ons zou zijn.

Weer kwamen er veel vragen op ons af. Engeland, is dat een zendingsland? En onze kinderen? Ons huis? Die week maakte God ons duidelijk dat Jezus volgen niet altijd is wat andere mensen en wijzelf logisch vinden. Ds. Lavooij schreef in het kerkblad een meditatie over Johannes 21, en die zondag preekte Ds. Schipper over datzelfde Bijbelgedeelte. Soms vraagt Jezus het over de andere boeg te gooien, met als resultaat dat het net vol zit met vis. Jezus heeft ons niet nodig, toch wil Hij door mensen heen werken om Zijn Koninkrijk uit te breiden.

Meer en meer groeide in ons het verlangen om daadwerkelijk naar Engeland te gaan met als resultaat dat we ons hebben aangemeld om bij leven en welzijn in september voor twee jaar naar Engeland te vertrekken. Daarna is er veel gebeurd, een thuisfrontteam (TFT) werd gevormd, de Hervormde gemeente van Pernis werd bereid gevonden ons uit te zenden en nu lees je onze eerste nieuwsbrief.



OM Lifehope

OM Lifehope maakt onderdeel uit van Operatie Mobilisatie met als doel het Evangelie in Engeland te verspreiden. De basis bevindt zich in het plaatsje Halesowen, vlak bij Birmingham. Zij zien om zich heen dat veel kerken het moeilijk vinden om missionair te zijn, terwijl dat juist de roeping van de kerk is, het Evangelie verspreiden, allereerst in de eigen omgeving. Natuurlijk zijn er vele oorzaken te noemen, ontkerkelijking, vergrijsde gemeentes, etc. Wat dat betreft zijn er veel overeenkomsten met Nederland.

De visie van OM Lifehope is dan ook om kerken te ondersteunen in het verspreiden van het Evangelie op alle mogelijke manieren die aansluiten bij de mensen die je wilt bereiken. Een belangrijk onderdeel van OM Lifehope is het geven van training in evangelisatie. Vanuit de hele wereld komen mensen naar OM Lifehope om getraind te worden, die training wordt direct in praktijk gebracht door in samenwerking met een kerk evangelisatie projecten op te zetten met het doel dat die kerk dat uiteindelijk zelf gaat dragen en daarmee een bloeiende gemeente wordt middenin de samenleving. Tegelijk nemen de studenten hun ervaring mee naar huis of ergens anders op het zendingsveld.

Wat gaan wij doen?

Kees-Jan zal het Kids'n'Things team gaan versterken. Dit team binnen OM Lifehope richt zich met name op kinderen van de basisschoolleeftijd. Op creatieve manieren wordt het Evangelie verteld zodat ook kinderen die daar nog nooit van gehoord hebben de blijde boodschap leren kennen. Dit kinderwerk vindt voor een groot deel plaats op scholen, maar in de zomer ook in de vorm van een vakantie bijbelweek. Zijn taken liggen in het

uitvoeren van deze programma's, maar ook in de voorbereiding. Zoals het schrijven en maken van nieuw materiaal voor de kinderprogramma's. Tegelijk zal hij ook zijn vaardigheden in kinderwerk en evangelisatie versterken.



Lianne zal in eerste instantie op een heel andere manier OM Lifehope gaan versterken. Zij zal haar vaardigheden in de financiële administratie gaan gebruiken en neemt een deel van het administratieve werk van OM Lifehope op zich als boekhouder. Dit lijkt misschien helemaal geen zendingswerk, maar als je bedenkt dat er elk jaar een paar honderd studenten voor kortere of langere tijd naar OM Lifehope komen dan kun je je voorstellen dat dit niet mogelijk is zonder administratieve ondersteuning. Wanneer we goed en wel gesetteld zijn in Engeland zal Lianne ook meer een rol gaan spelen in het andere werk van OM Lifehope, dit zal waarschijnlijk bij jongerenclubs zijn.

Naast bovenstaande werkzaamheden hebben wij voor onszelf ook een geestelijk doel. Bij OM Lifehope zullen we deelnemen aan een trainingsprogramma, waarin we in geestelijk opzicht willen groeien in geloof. Dit trainingsprogramma richt zich op de Bijbelse, theologische, ethische en missiologische kwesties van onze generatie. Wat leert de Bijbel ons over deze tijd en hoe pas je dat toe in je eigen leven en in de omgang met andere mensen.

Thuisfrontteam

Een thuisfrontteam (TFT) is een groep mensen die ons helpt om te kunnen functioneren op het zendingsveld, zowel in de voorbereidingstijd als in de tijd dat we in Engeland verblijven, en wanneer we terugkeren naar Nederland. Het TFT vormt de schakel tussen ons en onze achterban, iedereen die op welke manier dan ook met ons meeleeft. We zijn erg blij en dankbaar, dat we een aantal mensen enthousiast en bereid hebben gevonden om samen ons TFT te vormen en ons op die manier te ondersteunen. In onze volgende nieuwsbrief zullen we hen voorstellen.



Dank-gebedspunten

- We zijn dankbaar dat we zijn aan genomen door Operatie Mobilisatie om uitgezonden te worden naar OM Lifehope in Engeland.
- We zijn dankbaar dat we een TFT hebben kunnen vormen dat wil meedenken en ons wil helpen.
- We zijn blij dat de kerkenraad positief op onze plannen reageert.
- We willen danken voor betrokkenheid van mensen uit onze omgeving.
- Graag willen we gebed voor goede voorbereiding en allerlei beslissingen die we nog zullen moeten nemen, maar ook voor rust in deze toch wel hectische tijden.
- Wil je met ons bidden voor financiële steun om de uitzending mogelijk te maken?

Ondersteuning

Eén ding is duidelijk: wij kunnen deze missie niet volbrengen zonder achterban die ons ondersteuning biedt op geestelijk en financieel gebied. Wij geloven dat elke christen de opdracht heeft zijn gaven, talenten en middelen te gebruiken tot eer van God. We willen je vragen betrokken te zijn bij het werk dat wij mogen doen, ons te bemoedigen en voor ons te bidden.

Je kunt betrokken zijn op de volgende manieren:

Meeleven

Wij willen je graag via nieuwsbrieven, onze website en andere manieren op de hoogte houden van ons wel en wee. Aan de andere kant willen wij ook graag op de hoogte blijven van wat er in Nederland gebeurt. Wij willen graag contact blijven houden met de mensen die we in Nederland achterlaten en hopen dat dit ook wederzijds mag zijn. Ook Jonathan en Ezra willen natuurlijk graag contact houden met hun leeftijdgenootjes in Pernis!

Gebed

We willen vragen om gebed. We weten dat wij dit werk alleen in afhankelijkheid van God kunnen

doen, maar beseffen ook dat dit zeker niet altijd makkelijk zal zijn. We vragen gebed voor ons werk, maar ook voor ons persoonlijk en voor onze kinderen Jonathan en Ezra. Gebed voor Gods nabijheid en zorg, ook omdat we te maken zullen krijgen met geestelijke strijd. We bidden dat we door ons werk heen Gods liefde mogen laten zien. In onze nieuwsbrieven en / of via het TFT zullen we ook dank- en gebedspunten aangeven. Wil je voor ons bidden?

Financieel

We zullen voor ons werk geen salaris ontvangen, maar zullen geheel leven van giften en gaven. Hier kun je ons ook bij helpen. Dit kan door een eenmalige gift, maar ook door vaste ondersteuning per maand of per kwartaal. We zullen pas kunnen vertrekken als we een toezegging hebben voor 80% van het benodigde budget voor twee jaar. In de volgende nieuwsbrief zullen we meer concrete informatie geven over ons budget, dit is nog niet helemaal definitief vastgesteld. Wanneer je ons financieel wilt ondersteunen kun je bijgevoegde antwoordkaart invullen en naar Anne-Greet Koster sturen.

Jonathan en Ezra

Voor Jonathan en Ezra zal er ook heel wat gaan veranderen. Ezra is nu nog te jong om er iets van op te pikken, maar Jonathan is er op zijn manier wel mee bezig. Zo heeft hij al veel zin in vliegen! In maart hopen we namelijk een weekje in Halesowen te verblijven en dan gaan we met het vliegtuig naar Birmingham.

Verder oefent Jonathan al hard op zijn Engels. Het is erg leuk om te horen als hij "Hou ar joe?" of "Jes wie ken!" zegt. In Engeland zal Jonathan gelijk vijf dagdelen naar een Nursery (vergelijkbaar met de Peuterspeelzaal in Nederland) gaan. Dan zal hij het Engels snel oppikken.



Contact

We kunnen ons goed voorstellen dat je nog allerlei vragen hebt, stel ze ons gerust! Je kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen:

Adres: Ozingastraat 39, 3195 SJ Pernis Rotterdam
 Telefoon: 010—785 92 81
 E-mail: keesjanenlianne@koster.cx
 Website: www.lifehope.koster.cx

Nieuwsbrief

Het is goed mogelijk dat je deze eerste nieuwsbrief ongevraagd hebt ontvangen omdat we iedereen zoveel mogelijk op de hoogte willen brengen. We zullen nu om de maand een nieuwsbrief schrijven, wil je die ook ontvangen? Stuur dan een mailtje naar nieuwsbrief@koster.cx of vul onderstaande antwoordkaart in.

Antwoordkaart ondersteuning familie Koster

- Ik wil graag een nieuwsbrief ontvangen
 per e-mail per post

Financiële steun:

- Ik machtig de stichting Operatie Mobilisatie om:
 Eenmalig maandelijks per kwartaal
 van mijn rekening af te schrijven een bedrag van
 10 euro 20 euro 50 euro 100 euro
 Anders namelijk, _____ euro
- Ik zeg toe zelf een bedrag van, _____ euro
 Eenmalig maandelijks per kwartaal
 over te maken naar het volgende rekeningnummer:
 11.42.32.938 t.n.v. Operatie Mobilisatie, o.v.v. Familie Koster

Dit gaat in een maand voor vertrek, of anders vanaf: _____

Giften zijn aftrekbaar van de belasting.

(Een kaartje of telefoontje naar OM is genoeg om deze machtiging stop te zetten)

Mijn gegevens:

Naam: _____
 Adres: _____
 Postcode en woonplaats: _____
 Telefoon: _____ E-mail: _____
 Giro- of bankrekeningnummer: _____

Datum: _____ Handtekening: _____

Je kunt deze kaart opsturen naar: Anne-Greet Koster | Uiterdijk 29 | 3195 GK Pernis Rotterdam